

*Fractal.*

*Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding.*

# Blog 67

Beste lezers

## *De valkuil van loyaliteit is de ideologie van de VVD en Rutte.*

*"Door je trouwe opstelling naar andere toe kun je jezelf gemakkelijk wegcijferen ten gunste van die ander waarbij je over je eigen grenzen heen gaat. Anderen kunnen hierdoor gemakkelijk misbruik maken van jouw loyaliteit en trouw".*

De bovenstaande 'valkuil van loyaliteit' geldt zwaar voor Rutte en de VVD. Dat geldt dus ook voor de coalitiepartijen zoals D66, CDA en CU met nog enkele partijen die op ongeoorloofde politieke motieven hun doelen willen halen.

Er zullen ongetwijfeld in het parlement politici zijn die met angst en beven kijken naar de ontwikkelingen in Nederland, Europa en de wereld waar de agressie hand over hand toe neemt. De coalitie duwt Nederland verder en verder de oorlog in die aanstaande is. De politici in de Tweede Kamer, met hebben waarschijnlijk geen kinderen, geen levende ouders en geen familie hier in Nederland wonen. Het halen van de eigen -politieke- doelen op welke manier dan ook en soms geldelijk gewin is vele malen belangrijker dan het voorkomen van een (nucleaire) oorlog.

Overigens vind ik dat het elkaar beschieten met nucleaire wapens al zeker niet meer van deze tijd. Welk land heeft nu een economisch of politiek voordeel om Nederland, Duitsland, Rusland of België en later Oekraïne plat te gooien met een atoombom. Zelfs met een atoombom op Duitsland blijven we last houden de

zogenaamde fall-out met een windje uit het oosten. Immers met de exploderende kernreactor van Chernobyl in 1986 werden verhoogde radioactiviteit gemeten in melk en spinazie. De spinazie werd uit de schappen gehaald ter bescherming van de bevolking (?) maar dat even terzijde.

Een nucleaire oorlog die aanstaande is, is compleet nutteloos maar net zoals Japan klimmen wij, de overlevende Nederlanders, uit dit diepe oorlog dal. Er zal dan zeker weer een tribunaal worden opgericht om de schuldige te straffen. Wie zijn dan de schuldige? Poetin, Zelensky, Rutte, Biden, Scholz, Schwab, Gates? Dat is dus moeilijk te zeggen want waarschijnlijk zijn ze dan allang van het -politieke- toneel verdwenen en waarschijnlijk op een strandbedje aan een pina colada slurpen.

Maar is de oorlog nog te voorkomen? Ja natuurlijk. Met constructieve en op de juiste wijze gehouden vredesbesprekingen, het stoppen van de invloeden van het WEF in Nederland, Europa, de coalitie en de coalitiepartijen in Nederland een halt toeroepen en tot bezinning over laten gaan. Dat betekent dat de deelnemers van de gehele Tweede Kamer maar eens diep

moeten nadenken over hun positie, hun plaats in de Tweede Kamer ten aanzien van een oorlog/loyaliteit en mocht het toch op een oorlog uit draaien, dan is de coalitie met hun partijen in de Tweede Kamer schuldig aan oorlogsmisdaden jegens het eigen volk en zullen daar de naoorlogse consequenties van moeten dragen zoals ook na mei 1945 **niemand** uitgezonderd. We zullen dan ook het koningshuis achter ons moeten laten voor hun verkeerde invloeden op het

Nederlandse volk, maar daar is per definitie geen oorlog voor nodig. De EU zal dan ook niet meer bestaan en het vertrouwen tussen de landen in elkaar zal zo'n zware deuk oplopen dat er geen EU meer mogelijk zal zijn. Dat het treurige EU zal wegvallen is een voldongen feit en stapt Nederland eerder uit deze wanhoopclub van corruptie en schandalen.

Kortom... Loyaliteit is goed, prima zelfs maar laat het nooit een valkuil worden en dat is mijn oproep aan de politiek en met name aan de regeringspartijen in Den Haag en in ons mooie Nederland.

Succes,  
Fractal