

Fractal Blog 24

IS DAT EEN NIKKERTJE?

Geachte lezers,

Na mijn geboorte in Rotterdam heb ik mijn eerste levensjaren vele uren in de zon doorgebracht in het Kralingse Bos. Voor degene die het niet weten is het eigenlijk geen bos maar een stadspark. De zon werd toen (1954) geacht gezond te zijn en dus werd mijn huidskleur donkerde getint dan de gemiddelde licht gekleurde Nederlander. In het vakjargon van mijn moeder noemt men dat 'bruin worden'.

De gevolgen van het veranderde kleurtje van mijn huid zouden uitermate ernstig en zeer traumatisch voor mij kunnen zijn. Nu nog heb ik daar erg veel last van en durf bijna niet op vakantie te gaan om de kleur van mijn huid doormiddel van het klimaat aan te passen.

Mijn moeder liep toen van Crooswijk richting het stadspark het Kralingse Bos en iedereen die het nodig vond mocht even in de kinderwagen kijken. Tot schrik van iedereen werd dan met regelmaat de vraag gesteld aan mijn moeder gesteld "Is dat een nikkertje?" Mijn moeder vond dat niet prettig dat derde dachten dat ik een Surinaamse vader zou hebben of een afkomst daarvan want in die tijde discrimineerde we volop. Nu kan ik wel hard roepen dat mijn moeder en ik werden gediscrimineerd maar dat kon natuurlijk niet waar zijn want

we waren beide geboren en getogen licht gekleurde mensen. Dat er vroeger wel werd gediscrimineerd is overduidelijk maar naar mijn idee is dat een leerproces van vele jaren om daar van af te komen en dat stukje respect ontbreekt. Dat men in Amerika nog steeds discrimineert en arrestanten afschieten of compleet in elkaar worden geslagen door de politie zoals het daar uitkomt is schandelijk. Ik denk dan ook dat het niet veel te maken heeft met discriminatie maar de enorme frustratie van de politie en dat het met de vrije verkoop van vuurwapens dweilen is met de kraan open. Amerikaanse presidenten die geweigerd



hebben en nog steeds weigeren om de vuurwapenwet in Amerika aan te passen moeten hun standbeelden worden weggehaald.

Mensen in Nederland die vinden dat in het verlengde van de Amerikaanse protesten hier in Nederland hebben zeker niet het recht om hier een soort van middeleeuwse beeldenstorm te organiseren. Ik begrijp er dan ook niets van dat we in Nederland protesteren over iets wat zijn oorsprong heeft in Afrika en door is gegaan in Amerika en daarna in Europa en aan het eind dat wij Zwarte Piet moeten weren.

Laat ik bij u allen een zorg weghalen dat ik mij absoluut

Succes

Peter van Duijl

niet gediscrimineerd voelde en voel bij de woorden 'is dat een nikkertje' en dat er voor mij geen standbeelden afgebroken moeten worden van wie of welke aard dan ook. Dat ik nu in de Maarten Harpertszoon Trompstraat woon is geen reden tot een verhuizing of wijziging van een straatnaam laat staan tot het ontmantelen van zijn buste die te zien is in het maritiemmuseum in Den Helder. Straks krijgt iemand het idee dat Yossel Aronovich Tsadkin een Russische slavendrijver was en dat zijn standbeelden moeten worden afgebroken. De meeste zullen hem niet kennen maar de echte Rottûrdammers wel.

[\[\[Link: Yossel Aronovich Tsadkin\]\]](#)