

Fractal Blog 20

JAPANESE LES VOOR
GEVORDERDEN

Geachte lezers,

De scholen mogen weer gedeeltelijk open en heel langzaam, echt langzaam, worden er pogingen ondernomen om weer terug te keren naar een maatschappij zoals het vroeger was. Of het ooit weer hetzelfde zal zijn zoals het vroeger was daar heb ik mijn twijfels over. Moeten wij elkaar straks begroeten zoals ze dat in Japan gewend zijn met een lichte buiging? Op het internet ([Bron](#))¹ vond ik een stukje Japanse traditie en beleefdheid:

In Japan is beleefdheid erg belangrijk. Als je iemand wil groeten, moet je rekening houden met een aantal gedragsregels. Zo schudden Japanners elkaar liever niet de hand, maar tonen ze respect naar elkaar door te buigen. Hoe dieper je buigt, hoe meer respect je toont voor je gesprekspartner.

Of het echt zou helpen, daar mag u zelf over beslissen. [De cijfers](#)² liegen er niet om:

Japan	Nederland
Besmettingen: 11950	Besmettingen: 35034
Doden: 299	Doden: 4069
Hersteld: 1424	Hersteld: 101

Laatste update: 23-04-2020 10:30:32 Laatste update: 23-04-2020 10:30:32

Probeer eens in te denken dat als we de Japanse regels zouden respecteren dat we dan mogelijk minder besmettingen zouden hebben in Nederland? Bij de raadsvergadering zal er wat afgeknikt worden als iedereen binnenkomt. Ook Goede Tijden, Slechte Tijden zal het knikken veel stof doen opwaaien maar de opnames kunnen weer worden gestart op 1,5 meter. Het knikje als begroeting valt of staat met de wil van de bevolking. Ik vind het persoonlijk een nette wijze van begroeten.

Een lichte buiging voor mijn partner zou dus op zijn plaats zijn maar van mij krijgt ze een zoen van hier tot Tokyo.

ピーター・ファン・ダイル

Pītā fan dairu

^{1 2} De genoemde getallen is een bronvermelding bekend. Of de cijfers juist zijn verschilt natuurlijk met de dag en is dus ook een aanname.